

NAAR ANDALUSIË

OP HET RITME VAN FLAMENCO



Er is weinig dat de zuiderse sfeer van Spanje zo kan oproepen als Flamenco. Dit muziekgenre met bijhorende dans is een onlosmakelijk deel van de Spaanse cultuur en geldt dan ook als Spanjes belangrijkste culturele exportproduct.

In de reisgids 'Naar Andalusie op het ritme van Flamenco' neemt aficionado Guido Declercq je mee doorheen de bakermat van deze traditionele 'Arte'.

De meest wervelende Flamencofestivals, de charmantste Peñas, maar ook de mooiste bezienswaardigheden van de Andalusische steden en dorpen, die verband houden met Flamenco komen aan bod. Deze unieke gids zal niet alleen liefhebbers van Flamenco aanspreken, maar ook toeristen die Andalusie op een andere, buitengewoon authentieke manier willen beleven.

Guido Declercq is de oprichter en bezieler van La Barraca vzw, die talentvolle Flamencoartiesten een podium geeft in de Benelux. Andalusie is zijn tweede thuis. Met prachtige foto's van fotograaf Didier Verriest (Argus).

FORMAAT 150 X 240mm

ISBN 9789089316929

PRIJS € 24,95

- EEN UNIEKE REISGIDS NAAR ANDALUSIË
- DE ZUIDERSE SFEER VAN FLAMENCO

INTERESSE IN HET BOEK?

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN INDIEN U EEN BESTELLING WIL PLAATSEN OF MEER INFORMATIE WENST
LAAT HIER UW GEGEVENS ACHTER:

NAAM

E-MAILADRES

TELEFOONNUMMER